



Op Vrijdag 17 September 1943, overleed te Ieper, gesterkt door al de hulpmiddelen onze Moeder de H. Kerk,

## Mevrouw AUGUSTA CAILLIAU,

weduwe van den Heer REMI VANDELANNOOTE,

geboren te Reninge, den 2 December 1883.

De Overledene was lid van de Broederschappen van het H. Hart en de H. Barbara.

De plechtige lijkdienst gevolgd door de begrafenis waartoe U vriendelijk uitgenoodigd wordt, zal plaats hebben in de parochiale kerk van **Reninge**, op **Dinsdag 21 September 1943**, te **10.30 u.** (torentijd)

**Vergadering ten sterfhuize, Zuidschote-steenw. 18, te 9.30 u.**

De getijden der overledenen zullen gezongen worden op Maandag 20 September, te 6.45 uur.

Dit melden U met diepe droefheid, doch met vol vertrouwen aan den heiligen wil van God:

Heer en Vrouw CHARLES VANDELANNOOTE-KNOCKAERT;

Juffrouw MARGUERITE VANDELANNOOTE;

Heer JOZEF VANDELANNOOTE;

Juffrouw MARIA VANDELANNOOTE,

*hare kinderen;*

Heer REMI VANDELANNOOTE;

Juffrouw CÉCILE VANDELANNOOTE,

*hare kleinkinderen;*

Vrouw Weduwe ALOIS CAILLIAU-MAHIEU,

*hare moeder;*

Heer en Vrouw KAMIEL LAUWERS-CAILLIAU en kinderen;

Heer en Vrouw PROSPER CAILLIAU-BRUNEEL, kinderen en kleinkinderen;

Heer en Vrouw MAURITS VANDAMME-CAILLIAU en kinderen;

Heer en Vrouw HENRI VANDELANNOOTE-MASSON, kinderen en kleinkinderen;

Heer en Vrouw CHARLES PYPE-VANDELANNOOTE en familie;

Vrouw Weduwe HONORÉ VANDEWALLE-VANDELANNOOTE, kinderen en kleinkinderen;

De kinderen van wijlen Heer en Vrouw HENRI MIJNGHEER-VANDELANNOOTE,

*hare Broeders, Zusters, Neven en Nichten;*

De familiën CAILLIAU, MAHIEU, VANDELANNOOTE en KNOCKAERT.

Het blijk van genegenheid dat ze het meest op prijs stellen is een vurig gebed voor hare zielerust.

De gregoriaansche missen zullen gelezen worden bij de eerwaarde Paters Capucienen te Ieper.

Reninge, den 17 September 1943.