



Genoten van het leven,
een goede vriend voor velen,
samenhorigheid en een lach.
Steeds vol warme belangstelling
voor de medemens.

Na een mooi en rijk gevuld leven
is in stilte van ons heengegaan

De heer

Frans CAILLIAU

geboren te Ieper op 13 juli 1943
en er na een korte, maar moedige strijd van ons heengegaan
in het Jan Yperman Ziekenhuis op 1 maart 2019.

Volgens de wens van Frans vindt de afscheidsplichtigheid
plaats in intieme kring.

U kunt Frans een laatste groet brengen in het Funerarium Demuys,
Reningelststraat 11 te Kemmel.

Bezoekuren Funerarium: elke werkdag van 14.30 uur tot 19 uur,
op zaterdag van 14.30 uur tot 18 uur, niet op zon- en feestdagen.

Online condoleren kan via www.demuys.be.

Zijn kinderen en kleinkinderen

Veerle Cailliau
Wout en Keefie
Hanne

† Wim en Sabien Degeetere – Cailliau
Anke
Kobe

Kristof en Nancy Cailliau – Kinget
Féline
Elise
René

Zijn levenspartner

Engrid Lannoeye

Zijn broer, zussen, schoonbroers en schoonzus

† Jozef en Maria Beke – Cailliau en familie
Hugo en Christiane Cailliau – Lust en familie
Jan en Rosa Boucneau – Cailliau en familie

De families Cailliau en Laseure

Familie Frans Cailliau
p/a Uitvaartcentrum Demuys
Reningelststraat 11
8956 Kemmel