

Gegroet, o Kruis



anze eenige hoop.

Het heeft den Heer behaagd tot zich te roepen de ziel van zijn  
trouwe dienares **VROUW**

# Euphrasie-Leonie MAHIEU

Weduwe van Heer **ALOIS CAILLIAU**

Lid van de Broederschappen van 't H. Hart en van de H. Barbara.

Geboren te Reninge, den 21 September 1860, en er godvruchtig in den Heer  
ontslapen den 5 Mei 1947, versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Dit melden U met diepe droefheid doch aan Gods H. Wil onderworpen :

Heer en Vrouw Camiel LEUVENS-CAILLIAU, kinders en kleinkinders,  
De kinders en kleinkinders van wijlen Heer en Vrouw Remi VANDELANNOOTE-  
CAILLIAU,

Heer en Vrouw Prosper CAILLIAU-BRUNÉEL, kinders en kleinkinders,  
Vrouw Weduwe Maurice VANDAMME-CAILLIAU en kinders,  
haar kinders, kleinkinders en achterkleinkinders :

De kinders van wijlen Heer en Vrouw Louis HALEWYN-MAHIEU,

Vrouw Weduwe Placide VERFAILLIE-MAHIEU en kinders,

De kinders van wijlen Heer en Vrouw Charles MAHIEU-COSTENOBLE,

De kinders van wijlen Heer en Vrouw Désiré MAHIEU-HOEDT,

Vrouw Weduwe Amand DUPONCHELLE-MAHIEU en kinders,

De kinders van wijlen Heer en Vrouw Désiré DELPORTE-CAILLIAU,

haar zusters, neven en nichten :

De familiën MAHIEU, PAUWELS, CAILLIAU, ROSELLE en MONCAREY :

De Plechtige Lijkdienst, gevolgd van de teraardebestelling, waartoe Ued.  
vriendelijk wordt uitgenoodigd, zal plaats hebben in de parochiale kerk van  
**RENINGE op Donderdag 8 Mei 1947, te 9 uur.**

Vergadering ten sterfhuize, Zuidschotesteeuweg te 8.30 uur.

De getijden der overledenen zullen gezongen worden den vooravond om 5,45 uur.

Heer Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust

RENINGE, 5 Mei 1947.

Drukwerk Pr. Lacante, Reninge