



"Wij danken U, o God, omdat Gij ons zo lang van haar edele toewijding liet genieten."

Het heeft de Heer behaagd tot Zich te roepen de ziel van zijn trouwe dienaar

MEVROUW

# LEONIE VANLERBERGHE

Weduwe van Heer LEOPOLD BOELS,

geboren te Woumen, op 25 December 1863 en zeer zacht in den Heer ontslapen te Avelgem, op 8 November 1948, na ontvangen te hebben al de Rechten van de Troosteres, onze Moeder de H. Kerk.

Dit melden U in diepe droefheid, doch in christene gelatenheid:

Mejuffer MARIA BOELS,

Heer en Mevrouw Gerard OLLIVIER-BOELS,

Heer en Mevrouw Jozef BOELS-DOUSY,

Eerwaarde Zuster Maria-Magdalena, Karmelietes in St-Jozefs Karmel te Waregem, in  
de wereld Mejuffer Magdalena BOELS, *haar kinders:*

Mejuffer Yvonne OLLIVIER,

Heer Jozef OLLIVIER,

Heer Emiel OLLIVIER,

Mejuffer Roza BOELS,

Mejuffer Magda BOELS,

Mejuffer Anna BOELS,

*haar kleinkinders:*

Heer Jeroom DURIE-VANLERBERGHE, kinders en kleinkinders,

Mevrouw Weduwe Désiré HUYGHEBAERT-VANLERBERGHE, kinders en kleinkinders,

De kinders en kleinkinders van wijlen Heer en Mevrouw Henri CORNETTE-VANLERBERGHE,  
*haar zuster, schoonbroeder, neven en nichten:*

De familiën VANLERBERGHE, BOELS, SCHIPMAN en HUYGHE.

De plechtige Lijkdienst, gevolgd door de teraardebestelling, waarop Ued. vriendelijk uitgenodigd wordt, zal plaats hebben in de dekenale kerk van **AVELGEM**, op

**ZATERDAG 13 NOVEMBER 1948**, te 10 uur.

Bijeenkomst ten sterfhuize, Kasteelstraat, 1, om 9.45 u.

De Metten worden gezongen, daags te voor, te 17 u.

De Gregoriaanse missen zullen gelezen worden in St-Jozefs Karmel te Waregem.

**Zij bevelen haar ziel in uw godvruchtige gebeden.**

AVELGEM, den 8 November 1948.